



Kära faddrar och vänner,

Vilken välsignelse och glädje det är för oss att veta att ni finns med oss i arbetet. Vi värdesätter er mycket. År 2020 var ett mycket unikt år för oss alla. Ett år med mycket förvirring, osäkerhet och rädsla. Hela vår värld har gått igenom en svår tid. Vi blev också överväldigad av tankar och frågor som varifrån skall vår hjälp komma? Följande ord ringde då i våra öron, "Vår hjälp kommer från Herren som skapat himmel och jord. Vi visste att Gud har omsorg om oss, men mitt i all oro undrade vi hur vi skulle motivera människor att fortsätta stödja oss även under dessa tider tider. Hur skulle vi kunna lita på att saker kan förändras till det bättre. Att våra faddrar och gåvogivare skulle förstå att varje bidrag, hur liten det än är, spelar roll. Lita på att om jag ger något kommer jag

inte att sakna något. Och ja, mest av allt att lita på att Gud har kontroll över universum. Det är detta som gett oss frid och tröst att vad som än händer är vi i hans hand.

Tack, våra kära vänner, för det förtroende ni har till oss och arbetet, för ert stöd för våra barn, för den kärlek som ni har visat och för de böner som ni lyfter upp för oss. Må Guds välsignelse vara över er under detta år som ligger framför och vi kan lita på att den Högstes goda hand skyddar oss varje dag.

Simona Pușcaș

Căminul Felix

Calea Sântandrei, nr. 120
Oradea 410238
Bihor, Rumänien
Tel. +40 (0)745 628 120
Fax. +40 (0)259 427 432
Kontaktpersoner:
Simona Puscas / Ellie Filip
E-post: cf@caminulfelix.org
Hemsida: www.caminulfelix.ro

Insamlingsstiftelsen Caminul Felix Sverige

Box 311 (Vallgatan 15)
573 24 Tranås
Kontaktpersoner:
Maria och Jörgen Lindberg
Tel. 0140 151 00
E-post: info@caminulfelix.se
Hemsida: www.caminulfelix.se

Plusgiro: 90 06 49-5
Bankgiro: 900-6495
SWISH 1239006495





Träna upp ett barn

Alla tycker vi om när saker händer och vi upplever intensiva stunder med starka känslor och sedan väntar vi på nästa händelse. Lika snabbt och intensivt kommer och försvinner det som tidigare gjorts.

Den svårare vägen för att lära är långt ifrån sensation eller intensiva upplevelser. Den undviker rampljuset och att vara i centrum. Om du vill överföra allt till en metafor är det som att vänta på finalen av en tennismatch. Många viktiga bollar skjuts och intensiva känslor med fantastiska spel och sedan den glänsande trofén som höjs över huvudet. Alla väntar på uppvisningen av ett tekniskt spel av vältränad atlet. Ingen köper biljetter eller sitter framför TV-skärmen med hjärtat i halsen för att titta på träningen. Ingen utom tränaren! Men där föds under de oändliga timmarna av utmattande och ibland frustrerande träningspass de verkliga mästarna. Det är där det gnisslar i tänderna när samma slag måste utövas tusen gånger. Det är där beslutsamhet spelar in när du förstår hur mycket det fortfarande finns som behöver förberedas och jobbas på och tiden verkar flyga iväg.

Barnen som vi tränar idag på Caminul Felix är morgondagens mästare. Men för att uppleva ett så strålande och lysande resultat som möjligt är tusentals timmar av träning nödvändiga för dem för att förstå varför och hur de måste lära sig att behärska konsten och spelreglerna. Och den här övningen blir svårare

eftersom alla idag är intresserade av ögonblicket av seger, ögonblicket av att nå toppen, men man vill inte ha svetten eller ansträngningarna och uppoffringarna för att komma dit. Att prata otaliga gånger om olika värden, att peka ut något för dem och att uppmuntra dem att göra sina skoluppgifter. Eller att sätta sig ner med dem för att börja om igen med det matematiska problemet som inte verkar vara löst. Uppmuntra dem än en gång att inte ge upp utan att fortsätta försöka att ta dem i handen för att återvända till deras förflutna medan de söker läkning för sina traumor - alla dessa upplevelser och andra sådana saker är del av inlärningsprocessen, en del av övningen för spelet som heter liv. Och det är för det målet med din hjälp och med Guds ledning som vi lär dem att ibland stå framför nätet och ibland att stå på baslinjen eller vara på försvaret. Vi springer bredvid dem på planen för att inspirera dem att spela bättre och bättre och mer och mer korrekt. För de verkliga och avgörande segrarna gäller uppnås genom hårt arbete, men också för att lyda regler. Aposteln Paulus skrev till Timoteus att ingen idrottsman tar emot en seger-krona om man inte tävlar enligt reglerna (2 Timoteus 2: 5). Vissa verkar lyckats med varje övning, medan andra har det svårare. Även i tennis är inte alla Federer, Nadal eller Simona Halep, men också de lärde sig en gång av någon.

Med varje slag av bollen, med varje övad rörelse, med andra ord med varje övning blir de mer och mer

kraftfulla, starkare och starkare. Vi blir mindre, men de växer ... Och det är den vackraste investeringen! Kära vänner, tillsammans utgör vi team av tränare, teamet av lärare! Tack för att ni inte tröttnat. Och kanske någon dag i livets kommer vi glädjande och med tårar i ögonen att bevittna spelet av dem som vi nu visar vägen till seger för.

Sanda & Adrian Soporan, föräldrar i hus 5, Caminul Felix 1



Barnberättelse

Daiana Moraru -

En sång mellan det förflutna och det nuvarande leendet.

Glädje och lugn, genomträngande ögon och ett skarpt sinne. Arbeta noggrant, hårt arbete och full av värdighet. Nådigt leende och milt allvar. Nej, det här är inte någon helgon, men det är hon ... Daiana. Hennes namn betyder "dagsljus" eller "ljus himmel" på indoeuropeiska språk, och på latin betyder det "gudomlig, himmelsk." Och det är vad hon är i vårt hem varje dag - en himmel som är upplyst av glädje. Hon älskar verkligen att skratta, kanske på grund av att hon grät så ofta när hon var liten. Nu, emellertid, inhöljd i kramar av kärlek, har hon lärt sig att torka bort tårarna och låta ögonen fyllas med glansen av tillit. Och det är inte svårt att älska henne när hon med så mycket kärlek och törst öppnar sig som en blomma varje morgon eller kväll för att bli omfamnad. Med djupt lugn möter hon de utmaningar hos står inför. Och så vet Daiana vad hon kämpar för och att inte ge upp, vad man ska skratta åt och vad hon ska gråta för, och alltid hålla sig i säkerhet för urskiljningen mellan rätt och fel, mellan sanning och lögn, mellan ljus och mörker.

I stället för ett förödande grepp om själen i ett sorgligt och mörkt förflutet valde hon att låsa upp sina inre energier mot musikens sfärer som ger lugn, jämvikt och läkning. Under hennes fingrar vaknar violinbågen eller tangenterna på pianot i vardagsrummet i uppriskande och välsignade harmonier. Hon gillar inte att gömma sig bakom ord eller förnekelse, och strävar alltid efter att förkasta hyckleriets hemiska ansikte och förbli orubblig i sin kärlek och uppriktighet. Hennes största dröm, gömd i djupet av hennes hjärta, är att hon en dag kärleksfullt



kommer att jobba med små barn och ge dem hela hennes engagemang och värme för att hjälpa dem att växa. Ja, hon drömmer om att bli en dagislärare - att få forma barns liv. Eftersom hon räddades från ett liv av elände och sorg, skulle hon uppfylla denna kallelse att tjäna barn som en tacksamhet för den välsignelse som har visats i hennes liv. Således gav Daiana upp att ta upp meningslösa samtal om det förflutna (varför det här eller det? Varför jag?) Och överförde all sin energi mot framtidens horisonter istället. Inhöljd i Guds kärlek som hon värnar om mer än någonting i världen, omgiven av vår kärlek som hon dricker in hjärtligt, steg hon med mod och beslutsamhet mot nästa sak.

Adrian & Sanda, Daianas föräldrar, hus 5, Caminul Felix 1



Varma hälsningar från fadderkontoret.

Som alltid så gör vi det med stor tacksamhet till er alla kära vänner. Vi kan ärligt dela med oss till er att vi kände en viss oro inför Jul och Nyårshelgen som låg framför oss. Ja, även för hela December månad. Vi vet att så många är påverkade ekonomiskt av Covid-19 på olika sätt. Ändå kan vi idag med stor Glädje och Tacksamhet säga till er att ni varit fantastiska att ge stöd. Tack till er faddrar, gåvogivare, secondhand-affärer, församlingar etc som så hängivet funnits med och skicka in gåvor. Var välsignade och vi tror och ber att ni skall få uppleva välsignelse från er generositet. 2021 kommer att bli ett bra år!

Eli Filip och Lisa E Hörnberg

OM TESTAMENTEN OCH GÅVOR!

Det händer nu och då att gåvogivare kontaktar oss och vill upprätta sitt testamente där Caminul Felix blir förmånstagare. Du kan med förtroende vända Dig till oss. Vi har den kompetensen och erfarenheten som kan behövas. Detsamma gäller också om Du funderar på en större gåva och vill samtala om hur en sådan på bästa sätt kan komma våra barns framtid inom Caminul Felix till godo. Kontakta oss per telefon, brev eller e-post.

Annonsblad 2021

Stöd Caminul Felix Familjebyars arbete med ditt företags annons.

Du bestämmer tid och storlek. Ring oss eller sänd material och vi sänder dig förslag. Vi säger att alla medel går till familjerna och du vet att ditt företag på ett kreativt sätt ger mer. Låt oss prata om annonsinnehåll, storlek och tid.

Från ett av många barn. **TACK!**

För företag, organisationer och vänner - till barnens bästa!



**Köpa ny elcykel? Gör inte det!
Vi berättar gärna varför.....**

elcykel
experten
036-13 40 12 HABO

Service Reservdelar Utrustning
All info på [hemsidan](http://hemsidan.se):

www.elcykelexperten.se

Kristen TV

– Helt utan månadskostnad!

Paket 1:	Paket 2:	Paket 3:	Paket 4:
<p>1 190,-</p>	<p>1 595,-</p>	<p>2 595,-</p>	<p>2 995,-</p>

Helt kompletta parabolpaket för hela Norden, till rejält lågt pris, jämför gärna! Förprogrammerad mottagare med dina kanaler gör det smidigt att montera själv. Hämta i Mullsjö eller så skickar vi paket till dig, fraktkostnad 355,-

*Dessa kanaler 169 / kvartal

Kjells elektronik
»DIGITAL TV CENTER

Digital Butikerna

Kjells Elektronik & Digital-TV Center AB

Järnvägsg 25, 565 32 MULLSJÖ

Tel 0392-10 200, 0705-56 03 81

info@digitaltvcenter.se • www.digitaltvcenter.se